

# OLVAMEERS

JAARGANG 16, nummer 10, vrijdag 22 oktober 2021



Beste ouder,

De vierde golf is een feit... mogen we vragen aan de ouders die de schoolgebouwen betreden om **het mondkmasker** te dragen? Op de speelplaats is het geen probleem maar binnen het schoolgebouw is de veiligheid voor kids en leerkrachten prioritair.

Toch even erop wijzen dat de menu van hiernaast volledig correct is. Op **29 oktober is er geen school omwille van een pedagogische studiedag**. Houd daar rekening mee want de school is vanaf donderdag 18.30 uur dicht.

Het was alweer een weekje van 'ervaringsgericht' leren. De peuters en eerste kleuters deden een herfstwandeling om 'u'

tegen te zeggen. Ook andere klassen hebben de wind-, bladafval- en regenervaring aan der lijve ondervonden. Een juf kwam mij melden dat ze zich 'echt' met de kids geamuseerd heeft... hoe geweldig kan dat niet zijn om dit te mogen horen. Aan haar kledij was het te zien dat het op en top 'leute' was! Topteam!

Ook het vierde leerjaar ging er op uit en bracht een bezoek aan de burgemeester! En dan vergeet ik nog 3 en 4 die naar een heel experimentele voorstelling gingen, de zesde klas het LTI in Oostkamp bezocht en.... Ja de rij wordt gewoon eindeloos.

Ervaringsgericht noemen ze dat!  
En zo iets vergeten ze niet vlug!



De Astridlaan lag er ongelooflijk vuil bij... De mooimakers van de derde klas zorgden dat het opnieuw netjes lag... wat een topklas! Acht vuilniszakken vol!

## KIWISTICKERS ZIJN OPNIEUW WELKOM



Op school hangt er een spaarposter waarbij we 300 stickers moeten verzamelen van de kiwi's. Als je zo'n kiwi's eet en je hebt zo'n stickers dan mag je dit kleven op een plastiekje en dit in de brievenbus van de directeur werpen. Met een volle poster kunnen we 20 schoolballen bemachtigen die we dan verdelen over de verschillende klassen. Hoe meer ballen, hoe meer beweging. Uiteraard doen we daarbij ook mee aan het schoolproject: Fruit, een lekkere buit' en wordt er nog steeds op woensdag gratis fruit gegeven dat wordt door een gezellig team klaargemaakt!

## ONTBIJT OP BED – 21 NOVEMBER 2022



Maandag is het de laatste dag dat je kunt intekenen om op 21 november een ontbijt aan bed te krijgen. Honderden ontbijtdozen zijn reeds besteld maar er mogen er gerust nog een honderdtal bijkomen. De opbrengst van deze verkoop komt steeds ten goede aan de zesdeklassers die op een zeer, zeer, democratische prijs op bosklassen kunnen gaan.

Voor de prijs van € 9 voor een volwassen pakket kun je genieten van twee pistolets, 1 croissant, beleg (choco, confituur, smeerkaas, boter) yoghurt, een stuk fruit, speculaas, chocolade en fruitsap.

Voor vijf euro kunnen de kids smullen van 1 pistolet, 1 sandwich, beleg (choco, confituur, boter), fruitkaasje, chocomelk en een kleine verrassing.

Je kan het ontbijtpakket zelf komen afhalen in de turnzaal op onze school of het pakket kan ook afgeleverd worden aan huis tussen 8 uur en 10 uur. Opgelet de leveringen gebeuren enkel in Assebroek

We vragen vooraf elk ontbijtpakket te betalen. Dit kan dus tot maandag 24 oktober. Geef het bedrag samen met een briefje met daarop adres en bestelde pakketten af op school en we zorgen dat ze op 21 november aan de deur staan.

Hartelijk dank voor je steun.



# KALENDER 2022



De ouderraad en leerkrachten sloegen opnieuw de handen in elkaar om een prachtige kalender te kunnen voorstellen. We hebben de luxe om een aantal enthousiaste ouders, mama Nele Fotograaf en juf 'ontwerpster' in onze school te mogen hebben. Dit jaar wordt het een kalender om 'u' tegen te zeggen. Ongelooflijk mooie zwart-wit foto's van elke klas prijken op iedere maand. Het zal een leuk hebbedingetje worden! Na de vakantie krijg je een briefje mee waarmee je de kalender zal kunnen bestellen. De prijs bedraagt 10 euro. We bekijken nog eens hoe we die prachtige beelden vooraf aan jullie kunnen laten tonen. De kids staan er beeldig op. VCP-graphics zorgt voor de zwart-witdruk. De kalender zal zijn vertrouwde lay-out hebben waarbij iedere dag een vakje krijgt waarop je iets kan noteren. Hier en daar staan er belangrijke schooldata.

## VIERDE KLAS BIJ DE BURGEMEESTER

Ja, ze waren stil en luisterbereid! Het verhaal over het bestuur van de stad leerden vierdeklassers ontdekken in het stadhuis. Heel veel vragen werden op de burgemeester afgevuurd en op de vraag: "Wat vind je het mooiste boek?" hebben we het antwoord niet afgewacht en gaven we de burgervader het boek: "Er zit een schat verborgen in jezelf!" uit dank. En ja... dit vond hij het mooiste boek!

Als gemeenteraadslid vond ik het dan ook super om de kids niet alleen in de raadzaal wat uitleg te geven maar ook in de unieke en moderne schepenzaal!

